

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van MS KRING « DE HOORN »

45e JAARGANG

-NUMMER 1-

januari 2024

**CONTACTADRES :**

MS KRING « DE HOORN »

p/a :Baron Van Ertbornstraat 88  
2630 Aartselaar

Bank: BE51 7895 1185 4062

V.U. Teughels Geert

Baron van Ertbornstraat 88  
2630 Aartselaar  
Tel. 03/843.30.46

Editoriaal .....	2
Nieuws uit eigen midden .....	3
Nieuwjaarsfeest 7 januari 2023 zaal Koekoek Aartselaar.....	3
Dia's 4 februari 2023.....	4
Weekend begeleiding 24 tot 26 februari 2023 'De Spaenjerd' Kinrooi .....	5
Bijeenkomst 11 maart 2023 Babbelnamiddag Chalet De Hamer Aartselaar.....	7
Bijeenkomst 1 april 2023 Babbelnamiddag 't Jefke Reet.....	8
Bijeenkomst 29/04/2023 d 'Oude boekerij Hemiksem.....	8
Daguitstap 10 juni 2023 - Fort V Edegem .....	9
Vakantie Het Bosgoed Lunteren 1 juli - 8 juli 2023.....	11
Zomerbarbecue - 't Jefke 29 juli 2023 .....	16
Eetdagen 9 en 10 september 2023 .....	16
Kleine Eetdagen 7 oktober 2023 ' t Jefke Reet .....	17
Bijeenkomst 2 december 2023 't Jefke Reet de Sint .....	18
Info en Weetjes .....	19
2024 in het vizier.....	20
vakantienieuws .....	21



## Editoriaal



Een nieuw jaar is weer gestart en naar jaarlijkse traditie wenst ook

Ms Kring “De Hoorn” u, uw familie en vrienden de beste wensen toe voor 2024.

2023 was opnieuw weer een rijkelijk gevuld jaar met elke maand een activiteit. De vakantie in Lunteren was toch weer geslaagd!!! Voor de daguitsap zijn we heel dichtbij gebleven, gelukkig maar, het was de warmste dag van de zomervakantie. Gelukkig hebben we voldoende water voorzien. We zijn steeds op veel voorbereid.

Ook op de eetdagen hebben we jullie talrijk mogen ontmoeten, waarvoor dank.

De eetdagen en onze gewone maandelijkse bijeenkomsten die steeds meer op een culinair uitstapje beginnen te lijken.

Met onze jaarlijkse kaarsenverkoop hebben we het jaar afgesloten en mogen we fier zeggen dat deze toch ook weer meer dan geslaagd was.

Wij hopen dat 2024 ons ook weer goed gezind is.

Het programma is reeds in vorm gegoten en kan u terug vinden verder in deze Bode. Vergeet alvast niet jullie agenda aan te vullen....zodat je geen enkele bijeenkomst hoeft te missen.



We toosten op het nieuwe werkjaar, op onze leden, medewerkers, sponsors en sympathisanten.

Veel leesplezier met deze Ms Bode.

**Geert**

## Nieuws uit eigen midden.

- Marie-Louise Van Deyck is op 3 juli 2023 overleden. We wensen haar familie veel sterkte toe.
- Op 17 november 2023 is Irma Peleman overleden. We wensen de familie veel sterkte.

En als ik doodga, huil maar niet  
Ik ben niet echt dood moet je weten.  
Het is maar een lichaam dat ik achterliet  
Dood ben ik pas als jij mij vergeten bent.



## **Nieuwjaarsfeest 7 januari 2023 zaal Koekoek Aartselaar**

Nieuwjaarske zoete...

Het is altijd fijn elkaar te begroeten en wensen uit te wisselen bij de start van een nieuw jaar. Ook bij onze groep is het een jaarlijkse traditie om in het begin van januari samen te komen voor een heus Nieuwjaarsfeest en elkaar het beste te wensen voor het Nieuwe Jaar.

Onze vrijwilligers starten met de voorbereidingen die dag al om 9 uur 's morgens. De zaal werd klaargezet. De tafels werden gedecoreerd met een mooie zilverkleurige tafelloper met bijpassende servetten en een bloemetje.

Een feest is geen feest zonder drank dus het drinken moest ook in de frigo's worden gezet.

Rond 11u15 kwamen de eerste gasten aan. Linda en ik deden het onthaal en ontvingen de centen voor het jaarlijks lidgeld en de bijdrage voor dit feestmaal.

We waren heel blij om 3 nieuwe leden te mogen verwelkomen in onze groep.

Onze 57 gasten kregen een glaasje cava of fruitsap aangeboden samen met zelfgemaakte worstenbroodjes.



Geert gaf een korte speech. Daarin gaf hij een overzicht van de voorbije bijeenkomsten van 2022 en lichte hij een tipje van de sluier voor de komende activiteiten. Ook werd de bestemming van onze vakantie in juli aangekondigd.

Wij gaan naar 'Het Bosgoed' in Lunteren(NL). Dit uitmuntend hotel is gekend bij onze groep. We hebben er al enkele keren een zeer geslaagde vakantie beleefd.

Traiteur Omnibus verzorgde het buffet. We startten ons eetfestijn met een lekkere tomatensoep gevolgd door een koud buffet met vis en vlees, een groentegarnituur, sausjes en broodjes. Daarna volgde het warme buffet met scampi's in kreeftensaus, kalkoenfilet in een zachte currysaus met dauphinaardappelen.



De bediening gebeurde door onze vrijwilligers en de mensen van Lions club Boom.

Als afsluiter hadden de vrijwilligers zelf dessertjes gemaakt voor het desserten buffet: speculaasroom, chocolademousse, frambozenbavarois en cake.

Ik hoef er geen tekeningetje bij te maken dat niemand met honger naar huis is gegaan 😊. Na het eten werd de bode uitgedeeld samen met de brieven voor de volgende bijeenkomst op 4 februari in Hemiksem.



De opruim en de afwas verliepen vlot want vele handen maakten het werk licht.

Tot de volgende keer in Hemiksem!

**Ann**

## **Dia's 4 februari 2023**

De bijeenkomst in februari daarvan weten we dat ze over het algemeen niet zo aantrekkelijk is. Wie ziet zichzelf graag op een foto? Het hele jaar door worden er foto's genomen maar niemand wil er in dat kodakske.

Iedere keer hoor je oh nee, ik pak niet op papier.

Dus zoals we de traditie in ere houden in februari zijn het foto's.

De inschrijvingen liepen niet al te vlot binnen en uiteindelijk waren we maar met 18 deelnemers.

Maar jullie weten dat misschien niet het was een hele gezellige samenkomst de afwezigen hadden ongelijk.

Na het tonen van de dia's hebben we nog een goeie babbel gehad.

Voor het avondmaal was er een broodmaaltijd voorzien.

Linda kon niet langskomen voor de centen en Ann was er niet om de brieven uit te delen maar er waren gelukkig goeie vervangers aangesteld.



**Veronique**

## Weekend begeleiding 24 tot 26 februari 2023 'De Spaenjerd' Kinrooi

Vrijdag 24 februari rond 14 uur was verzamelen geblazen bij de familie Teughels. Vanessa, Linda, Robyn, Vaine, Godelieve, Fanny, Simon en ik waren vertrekkensklaar voor het begeleidersweekend. Geert en Veronique waren de chauffeurs van dienst. De rest van de groep reed zelf naar Kinrooi.

Het was ontzettend druk op de baan want het was het laatste weekend van de krokusvakantie. Na 1u en 45minuten kwamen we aan in Kinrooi.



Het hotel 'De Spaenjerd' lag vlak naast de Maas, vlak bij een jachthaven en een camping. We verzamelden in het café van het hotel. Het 3-gangen menu dat we geserveerd kregen 's avonds was heel lekker. Honger zouden we zeker niet hebben dit weekend.

Na het avondmaal bleven we nog gezellig nababbelen in de bar

### Zaterdag 25 februari

De sportiefste onder ons waren voor het ontbijt al gaan wandelen of hadden al lopend de buurt verkend. Een eitje met of zonder spek gaf de nodige energie voor de geplande wandeling. We vertrokken om 10 uur. Het was ijzig koud maar we hadden ons goed ingepakt. We wandelden over de Maasdijk naar Kessenich. We stapten verder richting Thorn, een mooi dorpje net over de Nederlandse grens.

Ons einddoel van de wandeling in de voormiddag: Brasserie 'De Wijngaard' in Thorn.

Daar kregen we een typisch Hollandse lunch geserveerd: een frikadel, op een mooie bord met een snede brood, kaas, hesp, sla, mosterd en een huzarenslaatje. Het was een energieboom maar dat konden we goed gebruiken. Tijdens onze lunch gingen buiten de regensluizen open. Op onze terugtocht bleef het gelukkig droog. Het was een zeer mooie wandeling langs de Maas. Er stond een strakke, koude wind maar onder een stralende zon



was het genieten van de prachtige omgeving. Terug in het hotel heb ik me opgewarmd met een lekkere latte ☺. We zaten gezellig bijeen in het café om te aperitieven. De wandeling was vermoeiend geweest want na het diner ging iedereen vroeg naar zijn kamer.

### Zondag 26 februari

Marie-Claire en ik konden van op onze kamer genieten van een prachtige zonsopgang.

Na het ontbijt was het tijd om onze koffers in te pakken en werden de auto's ingeladen. Om 10 uur stonden we klaar voor een frisse ochtendwandeling. Eddy leidde ons richting Aldeneik, een deelgemeente van Maaseik. Het werd een wandeling door de velden, langs mooie en stille dorpjes met kletterende waterlopen die meanderen door het wijndomein Aldeneik.





We keerden weer langs de dijk van de Maas met een stevig, ijzige wind in ons gezicht. Vlakbij stonden een koppel stoere boerenpaarden in de wei vlak tegen de waterkant. Die hadden geen problemen om de ijzige wind te trotseren.

Rond 12u30 waren we terug in het hotel. Het was er allesbehalve rustig. Er waren 2 feesten aan de gang. We bleven na de lunch nog wat nababbelen. Rond 15 uur was het tijd om te vertrekken en namen we afscheid.

Onze batterijen waren weer opgeladen. Het was een superleuk weekend met een hechte groep vrienden.



### ***Geschiedenis van ‘De Spaenjerd’***

*De Spaenjerd is een voormalige schippersherberg aan de Maas. In vroegere tijden lager er 3 grote boerderijen aan dit deel van de Maas, nl. Houbenhof, Cretskenhof en het Witte paard/De Spaenjerd. De 3 boerderijen werden in 1944 zwaar beschadigd door de Duitsers. Het Wit Paard waarvan het oorspronkelijk gebouw dateerde uit de 18<sup>e</sup> eeuw werd in 1946 volledig verbouwd tot ‘De Spaenjerd’. Van herberg evolueerde het van café/restaurant met uiteindelijk een hotel erbij.*

*Op een kaart uit de 16<sup>e</sup> eeuw wordt hier ‘de neyen herberg’ aangegeven. Op latere kaarten wordt er ‘Cabaret Cheval Blanc’ vermeld. In de 19<sup>e</sup> eeuw werkte hier al een veerpont.*

*De naam ‘het Wit Paard’ herinnert aan de tijd dat de schepen op de Maas door paarden werden getrokken en dat de schippers en hun paarden een onderkomen en bevoorrading vonden in deze schippersherberg.*

*De naam ‘De Spaenjerd’ (reeds vermeld in de 16<sup>e</sup> eeuw) herinnert aan de tijd dat deze regio deel uitmaakte van het Spaanse rijk.*

*Bron: rivierpark Maasvallei*

### ***Geschiedenis van Thorn, het witte stadje***

*Graaf Ansfried stichtte omstreeks 990 op een hoogte dicht bij de Maas een klooster voor benedictinessen. Ansfrieds dochter, in de overlevering later Benedicta genoemd, werd van dit klooster de eerste abdis. Deze Abdij van Thorn ontwikkelde zich vanaf de 12e eeuw tot een wereldlijk stift, een kloostergemeenschap waarin de orderegels vrijzinnig werden geïnterpreteerd. In het Damesstift konden alleen ongetrouwde vrouwen uit de hoge adel intreden. Vrouwen binnen de orde die wel wilden trouwen, woonden buiten de kloostermuren in eigen huizen. Veel woningen van deze Stiftdames zijn bewaard gebleven, zoals het uit 1648 afkomstige Huis met de drie kogels. In de achttiende eeuw werd het vorstendom Thorn zo een pleisterplaats voor de hoogadellijke dochters van de Europese rijksvorsten en -graven. Ze werden er klaargestoomd voor een huwelijk met een man van stand.*

*Het stift groeide uit tot een klein zelfstandig vorstendom, het Abdijvorstendom Thorn. Dit was het kleinste soevereine staatje binnen het Heilige Roomse Rijk. Het vorstendommetje was rijk en had ook bezittingen elders, zoals in de omgeving van Breda.*

*In 1007 verkreeg Thorn markt- en tolrecht. In de 13e eeuw werden stadsrechten verleend. Het stadje werd gedeeltelijk omwalsd. Binnen de omwalling lag een ommuurd gedeelte, de immunitet, die toebehoorde aan de abdij. Verder was er een burgerlijk centrum en in het noorden werd landbouw bedreven.*

*In 1645 vond een stadsbrand plaats waarbij vele huizen verloren gingen.*

*Onder de Fransen kreeg Thorn zwaar te lijden. Toen kreeg Thorn ook zijn kenmerkende witte kleur. Nadat de adellijke dames in 1794 gevlucht waren, voerden de Fransen een belasting in op basis van de omvang van de ramen. De arme bevolking, vaak wonend in grote panden, die voorheen hadden toebehoord aan rijke lieden, kon deze niet opbrengen. Om de hoogte van de belastingaanslag te beperken, metselde men de ramen dicht. Met het doel deze bouwsporen ("littekens van de armoede") te verbergen, werden de huizen wit gekalkt.*

*De Abdijkerk van Thorn werd in gebruik genomen als parochiekerk. De oorspronkelijke parochiekerk, die uit de 13e eeuw stamde, werd in 1817 afgebroken.*

*Door die witte huisjes en de rust van de stad werd Thorn al gauw geliefd bij kunstenaars en toeristen. Bij de deling van de provincie Limburg in 1839 bleef Thorn bij Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Thorn op 25 september 1944 door het Belgische leger bevrijd. In 1973 kreeg de oude kern van Thorn nationale erkenning en werd het aangewezen tot beschermd stadsgezicht.*

*Bron: Wikipedia*

**Ann**

## **Bijeenkomst 11 maart 2023 Babbelnamiddag Chalet De Hamer Aartselaar**

Op zaterdag 11 maart kwamen voor de eerste keer samen in zaal 'de Hamer' te Aartselaar, recht over het cultureel centrum. Het is een grote en zeer aangename zaal. De keuken is wel klein.

We waren met een kleine groep. Het was eigenlijk een eerste poging om een lentewandeling te maken maar het was veel te koud en te wisselvallig weer. We besloten om lekker warm binnen te blijven.



Het werd een gezellige babbelnamiddag met een stukje taart en een kopje koffie of thee.

's Avonds werden we getrakteerd op heerlijke croque-monsieurs à volonté met een slaatje.



Er werd ook reclame gemaakt voor de 'Walk for MS' van Move to Sport VZW in Lier op 22 april. We gaan tijdens dit evenement onze groep in de kijker zetten.

Linda kwam rond voor de centen en ik deelde de brieven uit voor de volgende bijeenkomst in 't Jefke te Reet.

Er waren voldoende helpers waardoor de zaal vlug terug op orde stond. Deze locatie zal in de toekomst veel gebruikt worden voor onze bijeenkomsten.

Tot volgende keer!

**Ann**



## Bijeenkomst 1 april 2023 Babelnamiddag 't Jefke Reet

Het was geen aprilgrap. We zijn op 1 april samengekomen in 't Jefke te Reet. Parkeren was niet zo evident want er was ook een evenement bij de Chiro naast de kerk. Rond 14u30 kwamen de eerste mensen binnen. Patrick had een mooie lentewandeling uitgestippeld maar de weergoden waren ons alweer niet gunstig gezind. Het was al een hele week aan het regenen. Er waren veel mensen op vakantie of ziek. Het groepje aanwezigen was hierdoor klein maar dat kon ons niet deren.

We hebben het ons gezellig gemaakt. Er werd ook wat Rummikub gespeeld en Linda had lekkere chocoladecake gebakken die door iedereen gesmaakt werd. Veronique had frikadellen met kriekjes klaargemaakt: hoe lekker was dat!!!



De namiddag is voorbijgevlogen. Na de centen en de brieven namen we afscheid en spraken we af voor de volgende bijeenkomst in Hemiksem. Benieuwd of we dan een wandeling kunnen maken.

**Ann**

## Bijeenkomst 29/04/2023 d 'Oude boekerij Hemiksem

Eind april...Het is traditioneel de tijd van de communie- en lentefeesten. Het groepje aanwezigen voor deze bijeenkomst telde hierdoor slechts 21 mensen maar het werd daarom niet minder gezellig. Na de vorige 2 mislukte pogingen, wegens te slecht weer, kon onze eerste wandeling van 2023 eindelijk doorgaan. Het was schitterend weer. De wandeling bracht ons door enkele rustige straten en nieuwe woonwijken van Hemiksem. We wandelden door 'de Groenen Hoek', de achterkant van het golfterrein 'Cleydael'. Het is een stukje rustgevend groen vlak bij de drukte van de A12 tussen de gemeenten Hemiksem, Aartselaar en het district Wilrijk. In de omgeving staan er een aantal mooie kastelen: kasteel van Hemiksem, Cleydael en het kasteel Klaverblad. Dit laatste kasteel wordt nog bewoond door de 'jonge' graaf Moretus en zijn gezin. Spijtig genoeg is het allemaal privéterrein en kan het niet worden bezocht. We konden van op een afstand wel een stuk van het kasteel zien.



Terug in d 'Oude boekerij kregen we een kopje koffie of thee met een gebakje aangeboden. Het avondeten bestond uit een broodmaaltijd met charcuterie. Linda kwam zoals gewoonlijk rond voor de centen en ik deelde de uitnodigingen uit voor onze daguitstap naar het fort van Edegem op 10 juni.

We duimen voor een zonnige, droge dag ☀️

Tot de volgende keer!

**Ann**

## Daguitstap 10 juni 2023 - Fort V Edegem

Het was al een paar dagen zeer warm weer. De weerman had voor deze zaterdag een temperatuur van meer dan 30°C voorspeld. Het zou puffen en zweten worden...

We hadden afgesproken op het gemeenteplein van Edegem, recht over Hotel-restaurant De Basiliëk. Het restaurant was dit jaar de uitvalbasis voor onze daguitstap. Een parkeerplaats vinden in de omgeving was geen sinecure. Gelukkig konden we in de schaduw van enkele bomen op het plein iedereen opwachten tot onze groep compleet was.

Het aperitief kregen we aangeboden in de ruime hal van het restaurant/hotel.

De lunch en het avondmaal vonden plaats in één van de zalen van het restaurant. We zaten samen aan een grote, mooie gedekte tafel.

Even dachten we dat Pierre ging spreken toen hij zijn glas aantikte maar hij wenste ons enkel smakelijk eten. Volgend jaar misschien Pierre?



Het menu en de bediening deed me denken aan een klassiek communiefeest van vroeger. Op het menu: aspergeroomsoep, kabeljauwhaasje of varkenshaasje met groentekrans en gebakken patatjes en als dessert, ijs met verse aardbeien en coulis, gevolgd door koffie of thee.

Honger zouden we niet hebben want ze kwamen nog eens rond met de schotels.

Rond 14u30 begonnen we aan onze wandeling naar Fort V. Het eerste stuk was noodgedwongen door enkele straten van de wijk Elsdonk. Het was eigenlijk te warm om goed te zijn.

Eens op het domein van het fort waren er heel veel bomen zodat we in de schaduw konden lopen. Af en toe stopten we om te drinken in de lommerte. We zijn door de gangen van het fort gewandeld. Het was daar heerlijk koel.

Toen we op een wandelpad naast het water stapten, zagen we op een afgebroken boomstam in het water heel veel grote schildpadden liggen, een raar zicht. Het was een vermoeiende wandeling door de



hitte maar de prachtige omgeving maakte het helemaal goed. Eens terug in 'De Basiliëk' zochten we allemaal een plek op het binnen terras en konden we onze dorst lessen met een frisse pint of iets straffer. Als avondeten was er een zeer uitgebreide broodmaaltijd met verschillende soorten beleg voorzien en koffiekoeken als afsluiter.

Het werd stilletjes aan tijd om afscheid te nemen. We hebben genoten van deze zeer geslaagde daguitstap.

We zien elkaar terug volgende maand voor onze vakantie en in augustus voor onze jaarlijkse BBQ.

**Ann**

## ***Geschiedenis van de forten rond Antwerpen***

*De groei van Antwerpen als stad en de sloop van de Spaanse omwalling leidden tot een nieuw verdedigingsconcept. In 1859 besliste de Belgische regering om een volledig nieuwe omwalling rond de stad te bouwen, de zogenaamde 'Grote Omwalling'. Deze Grote Omwalling bestond uit een omwalling (op de plaats van de huidige ring) en een vooruitgeschoven gordel van 8 bakstenen forten. Elk fort was ongeveer 30 hectare groot. De fortengordel liep van Wijnegem ([fort 1](#)) tot in Hoboken aan de Schelde ([fort 8](#)). In het noorden werd de stad beschermd door een inundatiegebied (gebied dat ten behoeve van de verdediging enkele decimeters onder water kan worden gezet door het openzetten van sluizen of het doorsteken van dijken).*

*Na de Eerste Wereldoorlog veranderde het verdedigingsconcept grondig door de uitvinding van de bunker, de luchtvaart en nieuwe wapens (bv. chemische wapens, tanks). De militaire rol van de fortengordels was zo goed als uitgespeeld, ook al omdat sommige forten zwaar beschadigd waren. Het leger gebruikte de meeste forten als magazijn voor materiaal, voor opleidingen en oefeningen.*

*De tientallen forten, schansen, bunkers en kleinere verdedigingswerken bepalen tot op vandaag het uitzicht van de Antwerpse regio. Ze zijn van onschatbare waarde op het vlak van erfgoed en natuur. En ze bieden ongekende mogelijkheden voor recreatie en ruimtelijke ordening*

### ***Fort 5 - Edegem***

*Het bakstenen fort werd gebouwd in 1860-1864, met fraai metselwerk en versieringen in natuursteen. Na 1906 zijn het hoofdfrontgebouw en de caponnière versterkt met beton. Het fort heeft een traditore batterij (=een batterij die in de flank of rug van de vijand vuurt) om naar de stad te kunnen schieten, net als [fort 8](#) in Hoboken. Er zijn een aantal hangars met historisch belang op het voormalige binnenplein waarschijnlijk uit de periode 1906-1914.*

*Een groot deel van de fortgracht aan de noordzijde is gedempt. Het reduit is goed bewaard gebleven en grotendeels gerestaureerd. De staat van het hoofdfrontgebouw is slecht.*

*Omdat een deel van de fortgracht aan de keelzijde gedempt is, zijn de reduitingang en de lage batterijen verdwenen. Op het terrein is een aantal magazijnen gebouwd en zijn er betonbanen aangelegd. Het forteiland is opgedeeld in een aantal delen voor de verschillende gebruikers. Deze delen zijn ieder vanuit verschillende kanten toegankelijk.*

*Bron: fortengordels.be*

## **Ann**

# Vakantie Het Bosgoed Lunteren 1 juli - 8 juli 2023

## Zaterdag 1 juli

Eindelijk was het zover: onze jaarlijkse vakantie met 'De Hoorn'. We hadden om 9u30 afgesproken aan de Sint Jozefschool te Reet. De bus stond al te wachten toen Simon en ik aankwamen. De koffers werden ingeladen en de mensen in rolstoelen gingen één voor één met de lift de bus in.



Godelieve en Vaine gingen voor het eerst sinds meer dan 40 jaar niet mee op vakantie. Ze kwamen ons uitwuiwen. Onze vrouwelijke chauffeur bracht ons veilig in 2 uur naar ons vakantieverblijf in Lunteren. Het weer viel niet mee. Het regende pijpenstelen. Nadat iedereen was uitgestapt, werden de valiezen uitgeladen en naar de kamers gebracht. We zochten ons een plaats in het restaurant. Geert gaf een korte speech met enkele praktische richtlijnen in verband met het dagprogramma van deze vakantie week en het start uur van de wandelingen en activiteiten. Even later was het tijd voor een typische Hollandse lunch, een kroket geserveerd met een lekker slaatje. Na de lunch hadden we tijd om ons te installeren op onze kamers. Fanny en Jean-Pierre hadden tijd over en gingen eventjes wandelen in de buurt. Ze waren alleen de verkeerde kant opgegaan en waren de weg kwijt. Bart is hen op 6 km van het hotel gaan oppikken met de auto ☺.

Wij speelden ondertussen ons eerste speeltje rummikub in de ontspanningsruimte. Onze groep had namelijk de beschikking over een grote zaal met zetels, tafels en stoelen en zelfs een piano. Om 18u30 werd het avondeten geserveerd. De vorige keer dat we hier onze vakantie doorbrachten in 2017, was het eten hier subliem. De verwachtingen waren hoog gespannen en werden ook deze keer waargemaakt. Het eten uit de keuken van 'Het Bosgoed' is nog altijd superlekker!

Met een kleine groep gingen we na het diner op stap voor onze avondwandeling in de nabijheid van het hotel. Het valt me telkens op hoe netjes de tuinen van de huizen erbij liggen in Nederland. Iedereen ging vroeg naar zijn kamer want het was een lange en vermoeiende dag geweest. 's Nachts werden de regensluizen helemaal opengezet maar daar hadden we gelukkig geen last van.



## Zondag 2 juli 2023

Tijdens de vakantie komt de begeleiding elke ochtend om 7u15 bijeen alvorens ze aan de dagelijkse verzorging beginnen. Tijdens die momenten is het gezellig keuvelen bij een kopje koffie om wakker te worden en een grapje is nooit ver weg. De meesten starten aan hun verzorgingstaak rond 7u30 om op tijd aan het ontbijt te zitten. Dit gebeurde ook zo vandaag.

Rond 8 uur kwamen de mensen proper gewassen en gestreken de zaal binnen. Het ontbijtbuffet stond al klaar en alles zag er piccobello uit. De ochtendwandeling had Eddy uitgestippeld langs enkele mooie wijken van het dorp. Het was wisselend bewolkt en zon (dus vestje aan want te koud, vestje uit want te warm, vestje aan want te koud,...) Bij onze lunch kregen we lekkere flamenkuche (= een dun laagje krokante deeg belegd met spek, ajuin en ei, kort gebakken in een hete oven)



Om 14u15 begonnen we aan onze eerst namiddagwandeling. Eddy loosde ons door het 'Lunterse Buurtbosch'. Onze bestemming voor deze namiddag was 'de Goudsberg'. Nederland plat? Vergeet het! Het was serieus puffen om de heuvel op te geraken. We werden beloond met een drankje in het café. De eerste echte latte voor mij van deze vakantie was een feit. De 'Brugse zot', een lekker witbier van bij ons, was de favoriet bij de meesten. Toen we terug vertrokken moest Marie-Claire het ontgelden. Ze had de keuze met de rolstoel van de trappen of het gangpad. Geert koos in haar plaats natuurlijk voor de trappen. Ze was goed door elkaar geschut.



Er is 1 zekerheid, als je een heuvel op gaat, moet je ook terug naar beneden. De terugweg was dus een stuk gemakkelijker. Terug in het hotel namen we onze aperitief buiten op het terras. Om 18u30 was het tijd voor het avondeten; de jeugd schuimden onze tafels af voor de lekkere patatjes. Ik denk dat er wel 4 of 5 lege ovenschotels op hun tafel stonden. Marie-Claire had ondertussen haar vliegenmepper bovengehaald. Ze was de vele vliegen beu die het op ons eten hadden gemunt. Het was een vliegenmepper van 'den Action' met uitschuifbare stok. Het was een grappig zicht maar wel heel doeltreffend. Na het diner werd er nog wat nagepraat maar een groepje begon te zevenen (= eenvoudig maar zeer verslaafd kaartspel.) Zoals vorig jaar in Spelderholt wonnen Sonja en Lucia elk spelletje.

### Maandag 3 juli

Alle buienapps zijn onbetrouwbaar! Het bewijs is geleverd. Het zou niet regenen in de voormiddag. Tijdens de ochtendwandeling naar het dorp kregen we een bui over ons terwijl het droog weer had moeten zijn. Alle winkels waren gesloten omdat het maandag was. Gelukkig was het Kruidvat wel open en konden we binnen wachten tot de bui over was.



De wandeling in de namiddag verliep een beetje anders dan gepland. Eddy had een wandeling uitgestippeld naar domein Scheleberg. We trokken door een bos en het ging ook best een stuk omhoog. Het was serieus duwen voor de rolstoelbegeleiders. Aangekomen bij de bestemming van onze wandeling bleek het café gesloten wegens een geschil met de gemeente. Na een kleine rustpauze stapten we dan maar 2.5 km verder naar 't Gelloo, een café van dezelfde eigenaar. Daar kregen we een gratis drankje aangeboden van het huis. Eigenlijk stond dit café op de planning voor morgen dus komen we hier nog eens terug. Een aantal mensen zijn naar het hotel teruggekeerd met de handicar. De rest van de groep moest nog een uurtje terugwandelen. De zon kwam er op het laatste stuk van de wandeling nog door.

*(Elke keer dat ik mijn regenbroek had aangedaan, regende het niet. Had ik ze een keertje niet aan wegens te warm, begon het toch te regenen zeker.... De volgende dagen werd ik bijna moreel verplicht mijn regenbroek aan te doen om te vermijden dat het zou gaan regenen ☺)*

Het diner was weer superlekker! Na het eten werd er weer gekaart: wiezen of 7-en. Ik heb geen enkel spel gewonnen.

## Dinsdag 4 juli

Na het ontbijt was er een klein groep enthousiastelingen kandidaat voor een ochtendwandeling. We liepen door het Lunterse Buurtbosch. Het had 's nachts hard geregend met als gevolg dat het halve bos aan onze banden kleefde. Het was dus poetsen geblazen voor we met onze rolstoelen het hotel binnen mochten. Na de lunch met poffertjes gingen we terug naar 't Gelloo. We passeerden het Edese bos, een groot natuurgebied. Het zwembad bij 't Gelloo had succes bij onze jeugd. Wij zochten ons een plek op het terras want het weer viel eens een keertje mee (dankzij mijn regenbroek ☺). Zoals gisteren ging een deel van de mensen met de handicar terug en wij wandelden terug naar het hotel. Ik begin te twijfelen of 7-en wel mijn ding is want ik was weer de pineut 's avonds bij het kaarten.

## Woensdag 8 juli

Storm Poly was op komst. Voor het Noorden van Nederland was code rood aangekondigd. Het openbaar vervoer lag er stil. Het verkeer had heel grote problemen. In onze omgeving was eerst code oranje afgekondigd, nadien code geel. In de voormiddag was het zo donker dat het precies avond was. We zijn dan ook binnengebleven en maakten er een halve rustdag van.

Rond 14u15 vertrokken we naar de paardenstoeterij 'Nieuwe Heuvel', een grote manege en een dekstation voor Friese paarden. Het bedrijf heeft een eigen spoorwegovergang.



Er stond bij de ingang een gevarenbord: pas op voor de hond! En inderdaad, op een groot plein voor de stallen stond een hond ons al vrolijk blaffend te verwelkomen.

We kregen een rondleiding en uitleg hoe zo'n dekstation werkt. Voordat een jong Fries paard als dekhengst mag worden gebruikt wordt het aan een heel strenge selectie onderworpen. De schifting gebeurt in 2 beurten.

Als het paard door deze 2 schiftingen komt, wordt de jonge hengst 70 dagen geobserveerd door een speciaal comité. Pas als dat comité na 70 dagen hun fiat geeft mag het paard als dekhengst worden ingezet. Deze procedure is er om het ras van de Friese paarden te beschermen en zuiver te houden. Het bedrijf verstuurt het sperma van de dekhengsten naar klanten over de hele wereld. De paarden die de selectie niet halen worden verkocht. De beste dekhengsten, de sterhengsten, krijgen een luxeleven in speciaal aangepaste en beveiligde stallen. Deze paarden zijn soms miljoenen waard. Het sperma van deze sterhengsten wordt ingevroren en jaren bewaard. Zo worden er nu nog veulens geboren van hengsten die al 50 jaar geleden gestorven zijn. Dit zorgt voor nieuwe bloedlijnen bij de Friese paarden. De stoeterij omvat ook een manege met 500 paarden. Elk weekend komen hier honderden kinderen rijles volgen.

Het bedrijf telt 30 personeelsleden. De dierenarts komt 3 x maal per week en een externe hoefsmid komt geregeld langs. 'De Nieuwe Heuvel' neemt 1 keer per jaar deel aan de hengstenkeuring in Leeuwarden met hun sterhengsten. Bij een hoge klassering brengt dat veel nieuwe klanten aan.

Voordat we terugkeerden naar het hotel zijn we iets gaan drinken in de cafetaria van de manege.



Het dessert bij het diner die avond was 'Eton mess', een Engels dessert bedacht door een kok op het Eton College aan de eind van de 19e eeuw. Het is een dessert op basis van mascarpone, aardbeien, blauwe bessen, meringue, coulis en slagroom. Heel lekker!!!

### **Donderdag 9 juli**

Om 10u15 begonnen we aan onze uitstap naar Ede. In Kerhem, een dorp vlakbij Ede, gingen we lunchen in een pannenkoekenhuis. We hadden de keuze tussen zoete of hartige pannenkoeken. De pannenkoeken waren reuze groot en heel lekker.

Ik koos voor een pannenkoek met carpaccio, rucola en Parmezaan. Het was genieten tot de laatste hap. We bleven wat langer zitten want er trok nog een stevige regenbui over. Rond 14 uur werd het droger en trokken we verder richting Ede. We moesten een paar keren een drukke baan over maar dankzij onze seingeverers was dat geen probleem.



Eens in Ede hadden we wat vrije tijd om te winkelen. Om af te ronden dronken we er samen nog ene op een terras van een café. Het was een uur terugwandelen naar het hotel. Sommigen reden met de handicar mee. De rest van de groep was net op tijd terug voor het avondeten. En geloof het of niet, het was weer lekker!!

Na het eten begonnen we weer te kaarten en ja lap... weer verloren.

### **Vrijdag 10 juli**

Mieke en Marie-Claire gingen in de voormiddag het bubbelbad uittesten, een hilarisch moment voor beiden. De laatste dag van onze vakantie was aangebroken. Het was mooi weer en 26°C warm. Eddy leidde ons nog eens naar het Lunterse Buurtbosch voor onze laatste ochtendwandeling. Op één van de bomen had een plaatselijke kunstenaar in houtsnijwerk een uil aangebracht, heel mooi. Omdat het heel warm werd in de zon, had Eddy de namiddagwandeling ingekort. We vertrokken pas om 14u30 richting eethuis Wormshoef in Lunteren. Het was heet op het terras van het café zelfs in de schaduw met de grote parasols.



Voordat het avondeten werd opgediend in 'Het Bosgoed', bedankte Marina in naam van de vakantiegangers de begeleiders en het bestuur voor de mooie vakantie week. De begeleiders en het bestuur kregen chocolaatjes en een mooie kaart als bedanking. Ons laatste diner was excellent.



Het dessert was de bloemekee van alle desserts van de week. Er zijn bewijzen van ☺. De foto's van dit dessert samen met de vele andere foto's van deze vakantie, zullen jullie kunnen bekijken op de bijeenkomst in februari 2024.

Geert nam nog even het woord voor enkele praktische afspraken voor morgenvroeg. Nu was onze vakantie echt aan het korten. Buiten op het terras was het die avond zalig vertoeven.

### **Zaterdag 8 juli**

Het was tropisch warm. Er was even een probleem toen bleek dat we i.p.v. 10 uur al om 9u15 van onze kamers moesten. Uiteindelijk is dat ook goed gekomen. Om 10u30 werd de

bus ingeladen en konden de mensen met hun rolstoel via de lift in de bus. Om 11 uur reden we eerst richting ‘Hajé’ in Nieuwegein voor de lunch. Dit restaurant is gelegen aan de Nieuw Hollandse waterlinie en het Eiland van Schalkwijk\*. Het restaurant bevindt zich in een grote loods met zicht op groene weiden die vol met paarden stonden. Rond 13u15 lieten we Nieuwegein achter ons en vertrokken richting Reet. De weergoden waren ons de voorbije week niet gunstig gezind geweest. Als afsluiter van de week kregen we vlak na onze aankomst in Reet nog een hevige regenbui met hagel over ons heen. Afscheid nemen is nooit leuk maar na zo’n week vol vriendschap en samenhang is dat dubbel zo moeilijk. Ik kijk al uit naar onze vakantie volgend jaar in... ?

## **Ann**

### \* De Nieuwe Hollandse waterlinie:

*De Nederlanders zetten al sinds de middeleeuwen het water naar hun hand. In eerste instantie om land geschikt te maken voor land- en woningbouw. Maar later werd het water ook als bondgenoot ingezet, als militaire verdedigingsstrategie. Grote stukken land werden onder water gezet. Zo ontstond een watervlakte die te diep was voor man en paard en te ondiep voor boten.*

*Geïnspireerd door de 16<sup>e</sup>-eeuwse waterlinies in Noord-Brabant, Friesland en delen van Groningen, ontstond zo ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Nergens ter wereld werden water en forten samen op zo’n grote schaal ingezet ter verdediging van een land. Deze manier van verdedigen is zo uniek dat deze linies nu samen één werelderfgoed vormen.*

*Vanaf 1815 tot 1940 bouwde Nederland aan de Hollandse Waterlinies. In totaal dus 125 jaar! Bestaande strategische plekken werden opgenomen in de linie, zoals de twee middeleeuwse kastelen, het Muiderslot en Kasteel Loevestein en zes vestingsteden die al in de 16<sup>e</sup> en 17<sup>e</sup> eeuw water gebruikten om de vijand buiten de muren te houden.*

*Samen met de vele verdedigingswerken vormen deze plekken een 200 kilometer lang lint. Verbonden door ruim duizend militaire- en waterbouwkundige objecten: inundatiekanalen, sluisen, dijken en kaden, forten en andere militaire bouwwerken. Jaren werd er aan de linie gebouwd en werd de verdediging aangepast aan de nieuwe ontwikkeling in oorlogsvoering.*

*Tegenwoordig heeft de Nieuwe Waterlinie een nieuwe functie. Het is nu een prachtig groengebied waarin je de geschiedenis volop kunt beleven. De Nieuwe Waterlinie is het grootste Rijksmonument van Nederland en is erkend als Werelderfgoed.*

*Bron: Hollandse waterlinies*

\* Het Eiland van Schalkwijk is een agrarisch poldergebied in de [provincie Utrecht](#). Het wordt aangeduid als [eiland](#), omdat het wordt omkaderd door water: de [Lek](#), het [Amsterdam-Rijnkanaal](#) en het [Lekkanaal](#).

*Zo'n 1000 jaar geleden bestond het gebied overwegend uit [moeras](#). In de 11e en 12e eeuw is de inpoldering begonnen. De centraal gelegen polders dateren uit de 13e en 14e eeuw. In de hoger gelegen gebieden langs de Lek was al rond het begin van de jaartelling sprake van bewoning. Het gebied heeft unieke natuurlijke vormen en een geheel eigen karakter. Diverse cultuurhistorische monumenten duiden op de lange geschiedenis. Het gebied maakt ook onderdeel uit van de [Nieuwe Hollandse Waterlinie](#). Er zijn verschillende forten op het eiland. Het eiland is rijk aan fietspaden, wandelwegen,*

*kampeermogelijkheden en visplaatsen. In de afgelopen jaren is bij Tull en 't Waal langs de noordzijde van de Lek een omvangrijk oeverrecreatiegebied gecreëerd met natuurlijke strandjes aan de waterkant en recreatieweiden.*

*Bron: Wikipedia*

## **Zomerbarbecue - 't Jefke 29 juli 2023**

Het was al enkele weken kwakkelweer. We lieten ons hierdoor bij 'De Hoorn' niet afschrikken om onze jaarlijkse barbecue te organiseren.

Om 9 uur begonnen de voorbereidingen.

De tafels in 't Jefke werden mooie gedekt. De bloemetjes op de tafels maakten het plaatje helemaal af. De bijgerechten werden klaargemaakt: sla, boontjes met spekjes, tomaat met of zonder mozzarella, aardappelsalade ... Met ander woorden: het was een compleet buffet met alles erop en eraan. Buiten werd een tent opgezet waaronder het vlees ging gebakken worden. Rond 11u30 kwamen de eerste gasten aan. Het was een blij weerzien. Gelukkig was het weer eventjes opgeklaard en konden we buiten aperitieven. Een uurtje later gingen de regensluizen terug open en vluchtten we met zijn allen de zaal in.



Geen erg want Geert nam het woord om te zeggen dat het vlees gebakken was en de eerste mensen mochten aanschuiven aan het buffet. Het eten was weer overheerlijk en er was keuze genoeg aan vlees en bijgerechten.

Als toetje was er ijs met, wat had je anders verwacht, veel chocoladesaus en een grote toef slagroom. Linda kwam rond voor de centen en de brieven voor de eetdagen in september werden uitgedeeld. Het was weer veel te vlug tijd om afscheid te nemen. De opruim en afwas namen nog wat tijd in beslag maar er was gelukkig veel hulp.

Tot op de eetdagen!

**Ann**

## **Eetdagen 9 en 10 september 2023**

Simon en ik kwamen zaterdag rond 8u45 aan bij zaal 'De Koekoek' in Aartselaar. De dag voordien was er al hard gewerkt. De tafels in de zaal waren gedekt met onderleggers, servetten, bestekken en vaasjes met daarin mooie rozen. De trek-de-aandacht-kaarten en de prijslijsten stonden ook klaar. Het te gebruiken gerief was de vaatwasser al gepasseerd. De dranktoog was aangevuld en de glazen gespoeld. De tent stond opgesteld buiten, niet zoals vorig jaar voor de regen maar nu voor de zon.



Het beloofde een warm weekend te worden met temperaturen boven de 30 graden. We zaten midden in een hittegolf. Zondag zou de tot nu toe warmste dag van het jaar worden...

Het ploegje mosselkuisers groeide snel aan. Op een gegeven moment zaten we met 24 mensen mosseltjes te kuisen. 575 kg mosselen, daar draaien we onze hand niet voor om. Ondertussen werden in de keuken de groenten gesneden en de koude schotels voorbereid. Rond de middag hing er een heerlijke geur van groentesoep in de lucht. 's Middags tijdens de lunch mochten we van de soep proeven al dan niet met een boterham. Na de pauze gingen we nog tot 14 uur door met mosselen kuisen. Patrick, onze mosselman van dienst, zorgde ervoor dat onze bakjes nooit lang leeg stonden. Na het kuisen werden de mosselen nog 3 x gespoeld door Bart, Tim en Patrick alvorens de mosselen de koelwagen ingingen. Het was even wachten tot 16 uur alvorens de eerste eters binnenkwamen. Het team van begrafenissen Lenchant/Sereni opende traditioneel onze eetdagen. Als een goed geoliede machine draaide even later de keuken en de bediening op volle toeren. Linda en ik ontvingen de gasten. Robbe en Tim zorgden voor de afrekeningen. Vaine en Jos namen de tap in 't Veurleste' voor hun rekening. Het was heel druk zaterdagavond. Op een gegeven moment liep de wachttijd voor een plaats in de zaal op tot 1 uur. In de keuken was het ondertussen bloedheet door de warmte van alle toestellen. De hoek van de afwassers was subtropisch warm door de stoom van de vaatwasmachine. Chapeau keukenploeg voor jullie werk!!!! Geen evidentie in zulke temperaturen. Na de laatste shift hadden we tijd om zelf iets te eten.



Zondagmorgen 11 uur

Iedereen was al druk in de weer. In de keuken werden de koude schotels gemaakt. Rond 11u30 kwamen de eerste mensen de zaal al binnen. Het was aanmerkelijk minder druk dan zaterdag. Het kabbelde rustig verder tot de laatste shift om 18 uur. Rond 19u30 konden we beginnen opruimen en inpakken. Zoals altijd maakten vele handen het werk licht. De zaal was in een wip aan de kant gezet dankzij de hulp van Lions Club Boom en andere helpers. De keuken was een pak moeilijker op te kuisen. Rond 22 uur konden we het licht uitdoen en de deur van deze editie achter ons dichttrekken.

Bedankt aan alle bezoekers en de vele helpers. We maakten er samen een succes van! Dankzij dit evenement kan MS Kring De Hoorn activiteiten blijven organiseren voor mensen met MS, hun partners en familie.

Tot volgend jaar!

**Ann**

## **Kleine Eetdagen 7 oktober 2023 't Jefke Reet**

Zoals de traditie van onze groep het wil, herhalen we de eetdagen nog eens in 't klein voor onze leden. Het was heel mooi weer die zaterdag en 25°C warm. Ook al is het maar een fractie van het aantal eters van de eetdagen, toch brengt dit voor de helpers veel werk met zich mee. Om 10 uur werd er gestart met de voorbereidingen. De mosselkuisers hadden zich, gewapend met kommetje en mesje, buiten op de koer geïnstalleerd. In de keuken





werden de groenten gekuist en de mis en place voor de koude schotels werd klaargemaakt. De tafels werden mooi gedekt met zoals altijd, een mooi bloemetje.

Rond 14u15 kwamen de eerste gasten aan. We zaten gezellig buiten en de kring werd alsmaar groter. Het was zeer aangenaam om buiten te zitten. Eens onze groep compleet was, zijn we in de zaal een stukje taart gaan eten. Rond 17u30 zette Patrick de grote potten met mosselen op het vuur. Even later konden we genieten van een riante portie mosselen of een uitgebreide koude schotel geserveerd met lekkere frietjes. Het eten was weer top! We spraken af voor onze volgende bijeenkomst op 04 november terug in 't Jefke.

De afwas was aanzienlijk, de opruim was groot maar we hebben altijd voldoende helpers om de klus te klaren.

Rond 20 uur was al het werk gedaan. Tot in 't Jefke.

**Ann**

## **Bijeenkomst 2 december 2023 't Jefke Reet de Sint**

December brengt de Sint in 't land. Dit was ook zo in 't Jefke te Reet. Sinterklaas en Zwarte Piet vereerden onze groep met een bezoekje. Robyn, het kleinkindje van Linda en Patrick, was zeer onder de indruk. De Sint wist van alles: de naam van haar juf en wat Robyn had uitgespookt. Voor Sam, het kleinkindje van Jos en Dominique, kwam de Sint voor het eerst langs. Het was best wel spannend.

Dit was wat Sinterklaas ons te vertellen had:

Jaja, het is weer zover, mijn jaarlijks bezoek.

Ik moet zeggen het was een lastig jaar om gepaste pakjes te vinden voor de kinderen. Kinderen willen altijd de realiteit, het echte leven nabootsen.

Bijvoorbeeld een trein: maar met de stakingen de dag van vandaag staan die vaak stil in het station, met als gevolg die kleine mag daar dus niet altijd mee spelen.



Een boerderij van Playmobil: met het stikstofakkoord kan ik er maar één koe en één varken bijvoegen. Auto's? Door de files staan die constant stil, ook niet leuk hé.

Een babypop? Ook problemen hé. Geen plaats in de kinderopvang, de kleutermama en kleuterpapa moeten wel naar school hé, want als ze niet gaan: geen groeipakket.

Maar weet ge wat, ik ga me daar niks van aantrekken en er een briefje bijvoegen dat ze gerust in hun eigen fantasiewereld mogen blijven verder gaan.

Nu ik dit eens heb kunnen zeggen, zal ik eens kijken wat er in mijn grote boek staat.

Haha... Sam en Robyn, jullie zijn twee dansertjes lees ik hier.

Sam is snel met het lopen. Je hebt een gekke opa. Oei, nee, je bent gek van opa. Dat is het. En ook van Truus, de hond. Op het potje gaan, gaat beter met Baby TV zegt oma.

Robyn, jij gaat sinds september naar school bij juf Ann. Ik denk dat het een lieve juf is.

Je bent ook gek van vake. Ge kunt hem goed rond uw vingertje draaien hé.  
Je bent gek van Pawpatrol lees ik hier. Kunt ge de hondjes eens opnoemen?  
Je bent ook goed in het puzzelen.

Fanny en Jean-Pierre, jullie krijgen een alarmarmband. Deze kan dan tijdens het verlof verbonden worden met een app op de smartphone van Geert. Zodra jullie op een bepaalde afstand van de groep zijn, zullen jullie een melding krijgen dat jullie niet meer verder mogen: een kwestie dat dat handiger is om jullie te komen zoeken hé.



Lente, proficiat met uw prestaties op sportief gebied en Marte, we moeten nog altijd eens afspreken voor een nieuw kleed.

Maria, Lea en Polly, ik ben altijd blij dat ik vertrouwde gezichten zie.

Maar ik ben ook blij dat ik nieuwe mensen zoals Greet en Rudy, kan leren kennen.

Godelieve en Vaine, jullie grote wens past niet in een schoen en zal ook niet door mij gebracht worden. Jullie moeten ook nog wat wachten en zal door jullie kleindochter en haar vriend gebracht worden. Zo'n wonderlijk geschenk kan ik niet brengen.

Geert en Veronique, ik hoop dat jullie voor mijn paard nog een wortel op overschot hebben want ik heb gehoord dat jullie een ander eetpatroon zijn gestart en ik vermoed dat wortels daar geregeld deel van uitmaken. Dus houdt er eentje opzij he.

Marina en Jean Pierre, ik heb vernomen dat ik volgend jaar ook bij jullie mag langskomen met pakjes.

In mijn boek staat niets van stoute mensen, soms wat ondeugend maar dat mag.

Kunnen jullie nu voor mij een liedje zingen? Voor de personen die echt vals zingen: gelieve te playbacken want ik ben mijn dafalannekes vergeten.

Om een beetje te bekomen van dit bezoek, werden we getrakteerd met een stukje rijstvlaai en een kopje koffie en thee. 's Avonds aten we boterhammen met zelfgemaakte krabsalade.

Het jaar is voorbijgevlogen.

Onze volgende afspraak is het Nieuwjaarsfeest in de Hamer te Aartselaar.

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een fijne Kerst, een leuk Oudjaar en een Gelukkig Nieuwjaar!

Tot de volgende ☺

**Ann en Linda**

## **Info en Weetjes**

### **Adressen van onze bijeenkomsten van dit jaar**

De Koekoek	Lindenboslaan 2	2630 Aartselaar
't Jefke	Salvialaan 41	2840 Reet
Chalet "De Hamer"	Della Faillelaan 21	2630 Aartselaar





## Vakantie nieuws

We verblijven dit jaar in de groepsaccommodatie  
De Putse Hoeve\*\*\*\*\* in Bergeijk van 28 juni tot 5 juli 2024.

### Groepsaccommodatie “De Putse Hoeve” ★★★★★

De Putse Hoeve is een luxe 5 sterren groepsaccommodatie, gelegen in de Brabantse kempen in de gemeente Bergeijk. Centraal in een fraaie groene omgeving waar bossen en natuurgebieden worden afgewisseld door agrarisch gebied, dorpen en enkele grote steden.

De accommodatie heeft u veel te bieden voor groepen tot 48 personen, zoals: Een recreatiezaal/dagverblijf met een gezellige bar met een geluidsinstallatie, een piano, een TV hoek met leren banken en een sfeervolle open haard.

Voor de maaltijden staat u een aparte fraaie eetkamer/restaurant ter beschikking.  
22 slaapkamers met eigen badkamer.

Een deels overdekt terras met goed meubilair, een buitenterrein met een jeu de boulesbaan, een trampoline, tafeltennistafel, een speeltoestel, een beach volleybalveld en een trapveldje Een kleine kinderboerderij met kippen en een viertal ezels.

De Putse Hoeve hecht veel waarden aan duurzaam en milieu vriendelijk ondernemen.



### 2024 IN HET VIZIER

#### ♣ 3 Februari 2024

We komen samen in “Chalet De Hamer” in Aartselaar.

Naar traditie bekijken we de foto's van het voorbije jaar. Jullie zijn allemaal van harte welkom om samen terug te kijken op 2023.

\*\*\*\*\*

#### ♣ 16-18 februari 2024

We gaan op weekend met onze medewerkers naar “Kasteelhoeve Wange” in Landen.  
We laden onze batterijen opnieuw op om er weer een jaartje in te vliegen.

\*\*\*\*\*

**♣ 9 Maart 2024**

We komen bijeen in Aartselaar, “Chalet De Hamer”. Gewoon een gezellige namiddag of als de weergoden ons gunstig gezind zijn, onze eerste wandeling van 2024.

\*\*\*\*\*

**♣ 20 April 2024!!!!!!**

Op deze datum hebben we momenteel een bijeenkomst gepland in zaal 't Jefke te Reet. We hebben echter vernomen dat de Walk For MS ook doorgaat op deze dag. Noteer alvast deze datum, en wij houden jullie op de hoogte van nog eventuele wijzigingen.

\*\*\*\*\*

**♣ 25 Mei 2024**

We gaan op daguitstap naar de trappisten, meer info volgt.

\*\*\*\*\*

**♣ 28 Juni tot 5 juli 2024**

We gaan op vakantie!!!!

We trekken dit jaar naar “De Putse Hoeve” in Bergeijk gelegen in de provincie Noord -Brabant in Nederland.

Dit is de activiteit waar we met vele naar uitkijken.

\*\*\*\*\*

**♣ 3 Augustus 2024**

Het is nog eens tijd om onze BBQ van onder het stof te halen.

We kunnen we genieten van een eerste klas aangeboden BBQ in Reet.

We duimen in ieder geval op stralend weer.

\*\*\*\*\*

**♣ 13-15 September 2024**

Mosselen, koude schotels, vol-au-vent en steak. Voor ieder wat wils en voor hoe meer mensen we dit kunnen serveren hoe liever wij het hebben om zo geld in het laadje te krijgen. Daarvoor nodigen wij iedereen uit op onze “EETDAGEN”, dewelke doorgaan in zaal “De Koekoek” te Aartselaar.

ALLEN VAN HARTE WELKOM.

\*\*\*\*\*

**♣ 5 Oktober 2024**

Voor al onze leden en zeker voor diegene die niet op onze eetdagen aanwezig kunnen zijn, doen we deze nog eens over in het klein. Hiervoor verzamelen we in het 't Jefke te Reet.

Op het menu staan die dag niet te versmaden koude schotels en voor de liefhebbers onder ons de alom gewaardeerde mosselen.

\*\*\*\*\*

**♣ 9 November 2024**

Deze dag komen we bij elkaar in Chalet De Hamer in Aartselaar, gewoon voor een gezellige namiddag.

\*\*\*\*\*

**♣ 14 December 2024**

We komen samen in Chalet De Hamer in Aartselaar om 14u30 en hopen dat de heilige man uit Spanje ons niet vergeet.